

Herman Kamphuis heeft in de komende teksten, net als in de teksten hiervoor, zijn steentje bijgedragen. Daarom schrijf ik regelmatig meer in de WIJ vorm dan in de IK vorm.

Ik hoop dat de teksten van 'Voorwoord' en 'Onderzoek - Methodes' u doen beseffen dat het erg moeilijk is om ver in de geschiedenis terug te gaan als er weinig of geen bronnen zijn om die te bestuderen. De gegevens die wel tot je beschikking staan zijn door de eeuwen heen, door een groot aantal auteurs, ook nog eens verschillend geïnterpreteerd.

Onderzoekers nemen vaak gegevens van elkaar over. Tussen die gegevens zitten ook de tegenstrijdigheden. Langzamerhand is bijna niet meer te achterhalen wat waarheid is of waar twijfels over bestaan en een volgende onderzoeker zadel je er dan wel mee op.

Die persoon moet alle zeilen bijzetten om die tegenstrijdigheden te weerleggen en dat word je dan niet altijd in dank afgenomen.

Ook wij maken gebruik van gegevens die door auteurs verwerkt zijn maar zoals u al heeft kunnen lezen accepteren we die niet zomaar. Je stuit dan ook regelmatig op onbegrip als je oude gegevens in twijfel trekt door met nieuwe feiten te komen en je daardoor een andere visie hebt ontwikkeld. Afijn, dat heb ik in 'Voorwoord' al een beetje proberen uit te leggen.

Wij hebben verschillende onderzoeken gedaan en hopen zo fouten in onze teksten te voorkomen. Natuurlijk zullen er mensen zijn die mijn teksten aan de lange kant vinden maar echt, als ik het korter had kunnen houden had ik dat graag gedaan want de vele honderden uren die hier inzitten, gaan je niet in de koude kleren zitten.

Toch hoop ik dat u de moeite wilt nemen om de rest van WW2 door te lezen.

We beginnen met een hoofdstuk dat de ontstaansgeschiedenis van ons land laat zien zoals die door verschillende onderzoekers op papier is gezet. Opmerkingen van ons zult u in de teksten regelmatig tegenkomen.

Veel leesplezier.

Egbert Dikken

[Terug naar inhoud WW2](#)

Volgend hoofdstuk: [Het Vroege Landschap](#)